



GKS NEDERLAND

Juli/Augustus 2024

Sai Ram, lieve mensen,

We hebben voorafgaand-, tijdens- en na afloop van het bezoek van Mohanji en Devi Mohan onvergetelijke ervaringen opgedaan die op dit moment van schrijven nog in moeten dalen.

Los van samenvattingen opgetekend door Mohanji Ned. kunnen wij van deze mooie dagen wel zeggen dat we ze voor geen goud hadden willen missen!

Verder in deze juli/aug editie o.a.:

- **Brenda Anna Karsten: 'Ouwe' bekende...**
- **Inauguratie Lingam Slovenië ...**
- **Rubriek: 'Mijn 1e ervaring': Ankie van Lier**
- **Terugblik van Zoran Milišić**
- **Samenvatting van Mohanji Ned. v.w.b. Events in de Sai Tempel...**
- **Collage Mohanji 's bezoek...**

Warme zomergroet, enjoy!

Love, Kannaiah & Carla



Maandagenda Juli

**Summer
Vibes**

1 juli (Maandag)	Rudrābhiśekam 19:30uur
7 juli (Zondag)	Conscious Walking Onderdijk 08:30uur
8 juli (Maandag)	Rudrābhiśekam 19:30uur
15 juli (Maandag)	Rudrābhiśekam 19:30uur
21 juli (Zondag)	Guru Poornima*, dag ter ere van de Leraar Bhajans 10:30uur + Lunch (bijdrage welkom)
22 juli (Maandag)	Rudrābhiśekam 19:30uur
29 juli (Maandag)	Rudrābhiśekam 19:30uur

*Bhajandienst is een week later i.v.m. Guru Poornima

Maandagenda Augustus



Bij het verwelkomen van
Mohanji
in de tempel
zei Hij met een grote
glimlach:
“did I ever leave?”

5 augustus (Maandag)	Rudrābhiśekam 19:30uur
11 augustus (Zondag)	Bhajans 10:30uur
12 augustus (Maandag)	Rudrābhiśekam 19:30uur
19 augustus (Maandag)	Rudrābhiśekam 19:30uur
26 augustus (Maandag)	Rudrābhiśekam 19:30uur

In gesprek met... **Brenda Anna Karsten**

Lieve gks-familie,

Sommigen kennen mij nog niet, anderen kennen mij van het eerste uur, 35 jaar geleden. Toen stapte ik als tiener aan de hand van mijn vriendje Ronald, de neef van Kannaiah, de tempel binnen. Vandaag kreeg ik de uitnodiging om een deel van mijn levensverhaal te schrijven voor deze nieuwsbrief. Daarmee kwam ook de vraag hoe ik 35 jaren met de tempel kan comprimeren. Geen idee, dus ik begin maar gewoon met een aantal hoogtepunten naar voren te halen. Ik zou zeggen; neem er een kop thee bij.

Kannaiah woonde kort nadat ik hem leerde kennen ongeveer 7 jaren in India, waar hij boeiende leringen volgde en uitgedaagd werd om zichzelf te verbazen over kennis en wijsheid waar hij nog geen weet van had. Als hij dit leest zal ie waarschijnlijk zeggen: nog steeds niet, hoor. In één van de korte weken die hij dan tussendoor in NL was vertelde hij over zijn belevenissen en ik herinner mij dat ik geboeid aan zijn lippen hing, ondanks dat ik maar half kon begrijpen wat hij allemaal meemaakte. Mijn bewustzijn stond nog in de kinderschoenen van spiritualiteit, zullen we maar zeggen. Hij vroeg Ronald en mij eens of wij ook naar India zouden willen. We hebben 'm toen hartelijk toegelachen. We wisten echt niet wat we daar zouden moeten doen.

Toch reisden we nog geen jaar later in 1999 tijdens een wereldreis ook af naar Bangalore. Daar zouden we voor het eerst Swami ontmoeten. Was het niet dat ik midden in de Indiase cultuurschock zat en Ronald mij niet van het bed in de hotelkamer afkreeg. Ronald ging toch naar Swami's verjaardagsfeestje en kwam terug met een pakje vibuthi (heilige as). Swami had het gezegend 'Laat Brenda zich hiermee insmeren en I will take care of her'. Hij had daarmee de zegel van bescherming over mij heen gelegd. Als een witte yogi lag ik die nacht geheel ingesmeerd op bed en werd de volgende dag verliefd op India.



Na een aantal maanden reizen en pendelen tussen Puttaparthi en Bangalore gaf Swami ons in die reis de zegen om te trouwen. Drie weken na thuiskomst in de tempel van Onderdijk vond dit plaats...ben de datum even vergeten (Hahaha) Maar echt he, ik weet 'm niet meer. Het was in ieder geval in 2000.

Het meest magische moment kwam 6-7 jaar later toen ik verward was in het vraagstuk om te mogen scheiden. Wie ben ik om dat te mogen doen? Welke pijn richt ik daarmee aan? Heb ik echt alles geprobeerd? Ik zat in mijn bubbel op de tempelvloer tijdens een bhajandienst met al deze vragen en was werkelijk de weg kwijt. Met gesloten ogen liepen de tranen over mijn wangen en was naarstig op zoek naar antwoorden. In de stilte van pijn hoorde ik heel duidelijk daar de woorden 'blessings are there'. Ik schrok op uit de bubbel en keek om mij heen wie dit had gezegd. Er was niemand meer, iedereen was inmiddels in de koffieruimte. Ik deelde mijn ervaring met Kannaiah en ik kon er niet omheen, dit waren de woorden van Swami en fluisterde mij daarmee toe 'I'll take care of you'. Thuis vertelde ik aan Ronald wat ik had ervaren. We wisten wat we te doen hadden.

Even een sprong naar 13 juli 2014. De dag dat ik een trouwbelofte aan mijzelf deed. De dag die het cijfer 9 is en de eerste dag na de volle maan. In de dagen er naar toe werd ook nog eens duidelijk dat het dat jaar de dag van Gurupoornima was. Hoe mooi om een belofte van trouw aan de innerlijke guru op te dragen. Met een trouwbelofte wilde ik mezelf aanmoedigen, meer lief te hebben. De belofte ging en gaat nog steeds over toestemming geven om van mezelf te mogen houden en dat vooral te blijven doen wanneer er liefde voor een ander is. Het doen van een trouwbelofte bracht een verschuiving in mijn beeld van liefhebben. Liefde is niet meer het doel op zich, maar een stroom waar ik op mee vaar.

Zo werd ik verliefd op mijn tranen, mijn kwetsbaarheid en de onderzoekende rebel die zich steeds vaker laat zien. Ik werd verliefd op de humor die in mij woont en de onzekerheden in de dappere zoektocht om levenservaringen te begrijpen. Dankbaar voor iedereen die een leraar voor mij is, en nog zal zijn. Ik kan inmiddels genegenheid voelen voor mijn imperfectie.

Door de jaren heen heb ik Kannaiah persoonlijk zien ontwikkelen en ook in zijn plaats in de tempel. Wie doet het 'm na! Met een buiging van respect hoe hij om gaat met tegenkrachten en de gedrevenheid om in overgave zijn leven te leven. Altijd meebewegend met wat hij te doen heeft. Carla kwam in beeld en ik was bij hun huwelijksceremonie in Swami's tempel en getuige van de uitzonderlijke weg er naar toe. Een nieuwe wind waaide door het geheel. Samen staan ze daar nu in hun missie die gedragen wordt door dat wat het leven ze aanreikt.

Ik kende het diepste verlangen van Kannaiah: Swami naar Nederland laten komen! Het was zover in 2001. Zijn hart ontplofte bijna van geluk en raakte daarmee die van velen. Ik zie nog het meest ontroerende moment voor mij, Swami in maagdelijk wit na een lange reis in de 'oude' tempel in het Onderdijk, Kannaiah op zijn knieën ernaast in diepe tranen, Swami die hem moederlijk troostte met ondertussen een grootse glimlach op zijn gezicht voor alle andere aanwezigen. Potjandikkie, de liefde die daar vanaf kwam raakt mij nu weer. Ontroerend mooi. 11 dagen lang leefde iedereen in een hemelse staat en die ervaring staat op ieders harde schrijf gegrift. De voorbereidingen waren altijd even boeiend, vermoeiend en inspirerend. Maar hemeltjelijf wat een gave ervaringen. De saamhorigheid in de keuken waar we met een groep de maaltijden bereidden waren altijd een feestje voor mij.

Ik herinner mij Swami's bezoek in de zomer van 2004 in Lambertschaag. De enige wens die ik toen had was dat Swami mij zou zien. Echt zien. Een klein verlangen die groots uitpakte. Swami kwam het terrein op rijden en het grote ontvangstcomité omringde Hem. Iedereen hongerig op zoek naar die ene blik, een aanraking of dat liefdevolle gevoel. Ik stond achteraan met onze jongste Indra in de draagzak en Durga van ruim 1,5 op de arm van Ronald. Met mijn lengte kon ik eigenlijk alleen de ruggen van de anderen zien. Swami stapte uit de auto, wuifde op zijn bekende liefdevolle manier naar de mensen om hem heen en bewoog als eerste richting ons. De poort van mensen opende zich en daar stond ie voor mij met die liefdevolle glimlach zoals we die van Hem kennen. Ik voelde mij zo gezegend en liep de dagen die volgden op wolken.

Mijn opdracht had ik die dagen te volbrengen in de keuken. Onze jongste hing in de buidel op mijn buik, terwijl ik in grote pannen stond te roeren. Zoals het altijd is gebleven hoefde ook toen niemand zich aan te melden om te komen of te blijven eten. Zo gebeurde het dat er op de zondag voor 100 mensen gekookt zou worden, maar er kwamen veel meer mensen om Swami te ontmoeten. Met het kookteam hebben we het op wonderlijke wijze voor elkaar gekregen voor bijna het dubbele aantal mensen eten op tafel te zetten. Een bijzonder ervaring waarvan niemand begreep hoe we dat gefixt hadden.

Soms neem ik nieuwe mensen mee naar de tempel om ze een stukje van mijn zielenroots te laten zien. Zo introduceerde ik ook eens één van mijn lievelingsmensen, Antoon Verwer. Er ontstond een bijzondere band en in 2019 bezocht Swami zijn bewustwordingscentrum in Hoogwoud. Ik was ontroerd door het warme bad van helende klanken waarmee Swami werd ontvangen. De Temple of Sound van Het Inzicht is na dit gezegende bezoek een extra liefdevolle plek voor mij geworden.

In 2022 organiseerde ik samen met Lennart als hoofdcoördinatoren de komst van Mohanji in Almere.

Daar kijk ik met bescheiden trots op terug. We hebben dat toch maar mooi gerealiseerd. We waren daar weken achter elkaar mee bezig... we hadden allebei zoiets van; ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ik heb mijzelf verbaasd. We hebben ons verbaasd. Als je mij eerst de uitkomst had laten zien dat ik zoiets kon organiseren, had ik je niet geloofd. Elk event of het nou van Mohanji Nederland is of van de Sri Sai Tempel wordt trouwens op vrijwillige basis georganiseerd en die is echt bewonderenswaardig te noemen. Uiteraard zijn er ook kosten meegemoeid voor het huren van faciliteiten, marketing en catering. Sta daar als bezoeker van toekomstige evenementen eens bij stil.

Herken jij het ook, dat wanneer je bij een event bent geweest van een groots Meester dat je dan terugrijdt naar huis en alles anders lijkt? Wanneer ik dan naar huis rijd door de bekende straatjes van mijn dorp ziet niets er meer uit zoals ik het verliet. Het dorp is natuurlijk hetzelfde gebleven, ook mijn huis - het is zelfs nog precies zoals ik het heb achtergelaten - en toch voelt dat 'achter gelatene' niet van dezelfde frequentie als dat waar ik bij thuiskomst zelf 'uithang'. Alsof ik uit een andere tijdlijn ben geplukt en teruggezet ben in dat wat al zo lang vertrouwd is. Ik kom dan thuis samen met een onlosmakelijke nieuwe werkelijkheid. Het heeft tijd nodig om 'oud' en 'nieuw' met elkaar te verenigen. Een nieuw thuis is in wording. Het gaat over groeien en bloeien, steeds een beetje meer.



Er kwam ook een tijd dat ik mij fysiek en mentaal los maakte van de tempel. Mijn innerlijke guru deed een beroep op mij en in die tijd deed ik veel zelfonderzoek. Wie was Brenda zonder alles waar ze zich mee had verbonden? Zo ontdekte ik in de opleidingen Zijnsoriëntatie, life coach en Spiritual Master dat het mijn natuur is om te verbinden, in de breedste zin van het woord. Als een bruggenbouwer connecties maken met mensen, contact maken voorbij de waarneming van zintuigen. Ik vind het fijn om te onderzoeken met de levenswijsheid vanuit Kabbala, angelologie en het engelenschrift. Ik reisde af naar het boeddhisme en ook het sjamanisme kwam op mijn pad. Ik leerde mezelf op een nieuwe manier kennen en verwonderde mij erover. Het roer ging om. Ik nam ontslag bij het bedrijf waar ik ruim 18 jaar had gewerkt, nam een sabbatical van ruim een jaar en begon mijn eigen bedrijf in bewustwording. Stiltedagen over de zeven levensintelligenties die harten deed helen, hoofden tot rust bracht en zielen deed ontwaken. Soms is stilstaan een hele vooruitgang, zullen we over die dagen maar zeggen. Er werden trainingen in zelfliefde geboren en ingevuld met de ervaring, wijsheid en kennis die ik had opgedaan.

Toch kwam daar ook een inzicht om deze tak van mijn bedrijf weer los te laten en in de richting van een andere passie te stappen. Koken. Een ander talent om te ontplooiën is de juiste kruiden met groente en sauzen te verbinden om tongen te strelen en buikjes blij te maken. Zo heb ik door de jaren heen voor meerdere events van de tempel het kookteam aangestuurd en maakt mijn hart een sprongetje als ik voor groepen mag koken. De herkenning en erkenning van dit talent heeft even op zich laten wachten, maar je kunt altijd nog worden wat je wilde zijn. Toch? Dus heb je iets te vieren, het leven bijvoorbeeld, give me a call. Organiseer jij retraites? Ik ben graag van de partij. Wil je eens aanschuiven aan onze familietafel in huiskamerrestaurant Eat & Meet? Be my guest. Woon je in de buurt van Wervershoof? Kom dan eens een maaltijd afhalen. Ik kook altijd vega, soms vegan, liefst bio en altijd lekker.

Ik geloof dat je kopje thee nu wel op is, dus tot zo ver dan maar. Dank voor het lezen van mijn verhaal. Heel veel liefs van Brenda Anna. Dankbaar voor alle cadeautjes die mij door de jaren heen hebben verrijkt.

Brenda Anna

<https://brenda-anna-aandekook.nl/catering-retraite>



Rudrābhiśekam





Vrijdag 31 mei 2024 – SLOVENIË

Inauguratie (Pranapathista) van de door Koen gebeeldhouwde Lingam in Mohanji's ashram in Slovenië. De 'Ganges' stortte op ons neer in de vorm van plensbuien, wat niets afdeed aan het onvergetelijk prachtige ritueel, waarin Mohanji de Lingam bezielde, voorafgaand aan Mohanji's bezoek aan Nederland.



Rubriek 'Mijn eerste ervaring'

Ankie van Lier

Ergens eind 2021 of begin 2022 ging ik met vriendinnen voor het eerst naar de tempel. De wereld was gek geworden en we waren allemaal zoekende.

De tempel was een prettige verrassing. Voelde voor mij een beetje als thuiskomen. Ik vertelde thuis over m'n ervaring en zei tegen Martin:

"ik weet zeker dat jij een klik hebt met (toen nog) Bas." Dus de week erna gingen we samen en al gauw werd het een soort van 'safe haven'.

Op maandagavond heerlijk onderdompelen in de meditatie, weggevoerd door de prachtige stem van Kannaiah en daarna een fijn gesprek met mooie mensen op dezelfde golflengte. En niet te vergeten het bijwonen van de interessante workshops en bezoeken van leermeesters als Mohanji. Voelt echt als een verrijking. Ik was dan ook vereerd toen ik gevraagd werd de ogen van Mohanji en Devi te tekenen.

13 jaar geleden ben ik in Wervershoof gestart als portretschilder en heb ik een atelier aan huis ingericht waar ik vrijwel dagelijks, in de ochtend en middag, cursisten ontvang en portretopdrachten maak.



Met ons gezin van 4 (5) kinderen hebben we 17 jaar geleden de sprong gewaagd om te verhuizen van Tilburg naar West Friesland, zodat Martin dichterbij zijn werkplek zou wonen.

Als Brabantse buitenpoorters was het best lastig om te integreren, maar inmiddels zouden we niet meer weg willen. De kids zijn al deels uitgevlogen dus des te meer tijd voor mijn creatieve uitingen. Ik werk voornamelijk met soft pastels. Dat zijn krijtjes bestaande uit pigment, krijt en een beetje bindmiddel. Het is een heel fijn medium met prachtige kleuren waarmee je snel kan werken, laag over laag. Als gereedschap gebruik je vnl. je vingers waardoor het portret als het ware ontstaat door strelingen op het papier. Dat vind ik een mooie gedachte. Iedere keer weer fascinerend hoe vanaf een lege ondergrond een persoon tot leven komt. Vooral de ogen krijgen de meeste aandacht en dat is ook het leukste onderdeel van het gezicht om uit te werken. De ogen neerzetten, zodanig dat ze de ziel weerspiegelen.

Aan de ogen van Mohanji heb ik lang gewerkt. Ik ga altijd door met het tekenen van ogen tot ik er een soort van geëmotioneerd van raak, maar dat punt bereikte ik dit keer maar niet. Ze bleven zo leeg aanvoelen. Toen ik dat vertelde aan Kannaiah zei hij: "dat is niet zo vreemd."

Hij vertelde dat hij Mohanji een keer in de ogen keek en dat deze zei: "wat verwacht je te zien? Wat je zal zien is leegte." Daarmee waren de ogen dus toch af. De ogen krijgen nu een mooie plek in de tempel in Schotland begreep ik.

Mocht je denken: " dat wil ik ook eens leren" dan weet je me nu te vinden. Iedereen kan op zijn eigen niveau en tempo het medium soft pastel ontdekken. Voel je welkom.

Liefs, Ankie van Lier

<https://ankievanlier.nl/>





De foto hierboven is een krijt tekening van Devi Mohan,
getekend door Ankie van Lier.

" Kom in mijn ogen, en kijk door mijn ogen naar mij,
want ik heb gekozen voor een thuis ver voorbij wat ogen
kunnen zien."

~ Rumi

Bloemen Mala's (Kransen)



Sandra van der Meulen hebben we gevraagd of ze bij 'Dekker Chrysanten' bloemen wilde bestellen.

In eerste instantie hadden we 20 bossen besteld, later 60 bossen en vervolgens het aantal weer teruggebracht naar 20, lees ik terug in de correspondentie... We werden verrast door 60 bossen chrysanten, gedoneerd door haar vader, en door haar aan huis bezorgd!

Daar bleef het niet bij...

Sandra bekleedde met vaardige vingers een stoel voor Mohanji in zijn kamer, bestaande uit twee lappen stof uit India (zgn. dhoti's).





Diezelfde avond werden de bossen chrysanten opgehaald om tot mala's te worden getransformeerd. EEN 'MONIKKEN' KLUS!

Onze Meesters werden versierd met verse bloemen 🍷

Zij verstaan deze KUNST als geen ander!

Er bestaat een schema wie en wanneer er 'Shirdi' mala's maken! Daarnaast worden er op evenementen, zoals Gopala Baba's Samadhi dag en verjaardag, Shivarathri, Gurupoornima, extra mala's gemaakt.

Het héle jaar door worden er mala's vervaardigd door onze trouwe bezoekers van de tempel met 'roots' in Sri Lanka:

Vasanthy, Sumathi Gayendran, Kamalini, Kethees, Banu Logan, Kamala, Puspa, Sinthu, Neela, Mekala, Malar, Vanaja en Sumathi Shivanathan.

Vibuthi



In de tempel wordt vibhuti uitgedeeld tijdens samenkomsten. Op maandagavond tijdens de Rudrabishekam geeft Kannnaiah je een 'stip' met vibhuti op je 3e oog.

De vibhuti nemen we mee uit India. Het is niet zomaar as. Vibhuti is as die gemaakt wordt van het verbranden van heilig hout, koeienmest en kruiden tijdens Homa (vuuceremonie). Het bevat positieve energie. Dit alles onder het constant reciteren van gewijde mantra's.

"Mijn Vibhuti is jouw notitie (doorverwijzing) naar Mij":

Sathy Sai Baba vroeg eens aan een apotheker: "Wat is het verschil tussen medicijnen en snoep?"

De apotheker bleef het antwoord schuldig en vroeg zich af wat de relatie kon zijn tussen medicijnen en snoep!

Bhagawan zelf gaf het antwoord: "Als er tien personen zijn en je hebt genoeg snoep voor vijf personen, dan kun je het snoep in tien stukjes verdelen en iedereen tevredenstellen.

Maar als je medicijnen hebt voor honderd personen, kun je slechts honderd patiënten behandelen met de volledige dosering. De overige patiënten moet je gewoon wegsturen zonder ze iets te geven."



Een toegewijde, Upadhyay vroeg Hem: "Swami, het is moeilijk om mensen weg te sturen zonder hen iets te geven. Ze komen van ver. Wat kunnen we doen in zulke situaties?"

Bhagawan antwoordde onmiddellijk:

"Geef ze vibhuti!"

Upadhyay vroeg: "Swami, de meeste mensen hebben geen idee van de kracht van vibhuti, ze hebben mogelijk gebrek aan vertrouwen. Zal het desondanks werken?"

Baba glimlachte en zei: "Je bent een oogarts. Wat doe je als je een patiënt krijgt met een nierprobleem?"

"Ik zal de patiënt doorverwijzen naar een nierdokter (nefroloog)."





Toen zei Swami liefdevol: "Op het moment dat vibhuti het voorhoofd van de patiënt raakt, wordt hij naar Mij verwezen en wordt het Mijn verantwoordelijkheid om voor hem te zorgen! De vibhuti is jouw notitie (doorverwijzing) naar Mij."

De artsen waren getroffen door de kracht van de onthullende toezegging van de Goddelijke Dokter.

ref:—"Sathyam Sivam Sundaram" Vol VI

Sathya Sai Baba materialiseerde dikwijls 'vibhuti'...

Ervaring:

Op 6 december 1996 materialiseerde Baba 'vibhuti' tijdens een interview in Zijn ashram. Voor mij staand, terwijl ik op de grond zat, maakt Hij een ronddraaiende beweging, en strooide uit de palm van Zijn hand de as in mijn hand waarop ik verrast met een vragende blik opkeek. Moet ik het uitdelen of bewaren, zei die blik.

Baba sommeerde me de vibhuti op te eten met de woorden: "Eat! It's for your health!" Waarop ik de as in één keer in m'n mond kiegelde!

Ik moet eruit gezien hebben als een kind met een 'snor' na gulzig melk drinken!

Carla





“Ons DNA is niet alleen fysiek, maar ook subtiel...”

Het is zowel een opslagmedium als een antenne.

Het ontvangt trillingen en informatie en reageert erop.

Eenzijds kan het reageren op trillingen die van buitenaf op ons afkomen - bijvoorbeeld die van de Aarde of de zon - en op bepaalde andere soorten straling.

Aan de andere kant reageert ons DNA ook op onze eigen vibratie, die binnenin ons ontstaat. Onze gedachten, gevoelens, overtuigingen en onze hele persoonlijke vibratie hebben een effect op ons DNA en activeren of de-activeren dienovereenkomstig verschillende gebieden van ons DNA.

Daarom wordt iemands DNA na verloop van tijd meer en meer geactiveerd naarmate zijn vibratie toeneemt.”

~ Christina von Dreien

Conscious Walking



Zondag 7 juli 2024

Verzamelen bij de kerk van Onderdijk: 08:25 uur

Start: 08:30 uur

We lopen rustig aandachtig richting de dijk.

We sluiten de wandeling af met een heerlijke kop thee in de tempel.

De wandeling duurt ongeveer een uur, waarin we een *half uur Conscious Walking* doen.

Aanmelden kan via e-mail: hestergrooteman@hotmail.com

Sportieve groet,

Hester, Ank & Meta















MOHANJI NEDERLAND:

VERSLAG MOHANJI & DEVI MOHAN'S BEZOEK:

**Satsang in Sai Tempel, Onderdijk, zondagmiddag 9 juni
2024**

“De tempel zat tot de nok toe vol, met zelfs de aangrenzende koffiekamer gevuld met enthousiaste aanwezigen.

****Hoogtepunten van de Middagsessie:****

1. ****Bhajans in de Tempel:**** De sessie begon met krachtige bhajans, door Kannaiah beschreven als "het dak van de tempel af zingen." Mohanji kwam binnen met "Om Namah Shivaya" en nam plaats in Zijn stoel.

2. ****Interactieve Q&A:****

- ****Beste Boodschap voor de Wereld:**** Mohanji benadrukte: "Je leven. Wees perfect door te weten dat perfectie een proces is. Het verandert altijd."

- ****Politici Beïnvloeden:**** Hij verklaarde: "Dat kunnen we niet. We moeten kinderen opvoeden tot goede en krachtige mensen."

- ****Persoonlijke Verantwoordelijkheid:**** Mohanji benadrukte het belang van spreken met degenen die willen luisteren en bijdragen aan de transformatie van de mensheid 'van mankind naar kind men'.

3. ****World Peace Flame:**** De World Peace Flame werd binnengebracht door een van de Japanse aanwezigen en Mohanji werd uitgenodigd om een wens te doen voor wereldvrede wat hij deed met de intensiteit en de kracht van een ervaringsdeskundige.

Hij lichtte toe hoe oorlog wordt gedreven door winst en het belang van ethisch gedrag.

4. ****Mensenrechten voor de Natuur:**** Bij de bespreking van een rivier in Nieuw-Zeeland die onlangs mensenrechten kreeg, prees Mohanji deze stap en benadrukte hij de noodzaak om de natuur te respecteren en te behouden.

5. ****Omgaan met Stress:**** Mohanji adviseerde bewust leven om stress te vermijden en deelde dat hij ondanks een druk schema stressvrij blijft.

6. ****Zelfverbetering:**** Hij besprak de problemen veroorzaakt door onder andere eigendom en uitstelgedrag, en adviseerde helder te denken en situaties te benaderen zonder ze als problemen te zien.

7. ****Essentie en Bewustzijn:**** Mohanji deelde inzichten over hoe eenvoudige woorden of concepten het bewustzijn kunnen uitbreiden, met anekdotes over spirituele verlichting.



8. ****Relatie met Sathya Sai Baba:**** Hij sprak over zijn diepe band met Sathya Sai Baba en benadrukte de blijvende aanwezigheid van bewustzijn, ongeacht het hebben van een menselijk lichaam of na het nemen van Mahasamadhi (verlaten van het lichaam).
9. ****Balans tussen Spiritueel en Materieel:**** Mohanji adviseerde zich te concentreren op goed werk in plaats van op geld en jezelf te vertrouwen tijdens moeilijkheden, en unieke verbindingen met anderen te omarmen.
10. ****Vrede Bevorderen:**** Hij riep op tot pro-actieve communicatie op social media over het belang van vriendelijkheid, en deelde een inspirerend verhaal over een jonge jongen met kanker die een significant verschil maakte door video's.

Afsluiting en Reflecties

Mohanji en Devi werden geëerd met een prachtige krijttekening van hun ogen, wat tranen in Devi's ogen bracht. De dag werd afgesloten met Shaktipat en een veganistische maaltijd. De ervaring heeft ons diep geraakt en geïnspireerd door Mohanji's wijsheid en energie openden onze harten voor de mogelijkheden die zijn woorden beloofden.

Bedankt, Mohanji, voor een onvergetelijke dag van verlichting en verbinding!"

Rudrabishekam Sai Tempel, maandagochtend 10 juni 2024

"Vandaag hadden we een prachtig ritueel met Vedische gezangen en overgietingsritueel van de Shivalingam in de Sai Tempel in Onderdijk, uitgevoerd door Kannaiah en Murali. Met Mohanji erbij wordt dit ritueel enorm veel intenser, en dat was ook goed te voelen. Mohanji heeft bewust zijn kracht toegevoegd aan deze eeuwenoude gezangen, waardoor we geleidelijk in een stillere staat van zijn belandden. Aan het eind werden onder belgerinkel door Kannaiah en Murali gelijktijdig de arativlammen rondbewogen voor alle Meesters en Goden. Het was prachtig om hun zo weer samen te zien na een jaar, in aanwezigheid van Mohanji.

Voorafgaand aan de rituelen sprak Dolf Zantinge, voorzitter Mohanji Foundation Nederland, een dankwoord uit voor de inzet van alle vrijwilligers en de prachtige 4 boeken die in het Nederlands zijn vertaald (Baba, Guru Leela 6 en 7, en een voorleesboek voor kinderen voor het slapengaan).

Na een korte pauze ging het programma over in een vraag- en antwoordsessie. Onderwerpen die voorbij kwamen waren onder andere dierenleed en onze taak om goed voor de natuur te zorgen en over de komende roerige tijden.



Een van de deelnemers beschreef haar ervaring dat er tijdens het stervensproces vaak alleen liefde en acceptatie overblijft. Ze zag het als twee wegen: ofwel de angst klinkt door, ofwel de liefde. 'Leef vandaag alsof het je laatste dag is, in liefde'.

Mohanji bevestigde dat dit volledig aansluit bij de lessen van de Meesters.

Mohanji hield ons voor dat de Meesters uit zuiver bewustzijn bestaan en dat deze Meesters niet gebonden zijn aan een lichaam om hun taken uit te voeren. In het bijzonder verzekerde hij ons dat hij zijn verantwoordelijkheden nooit zou laten vallen, ook als hij niet meer in het lichaam is.

Wij voelen ons dankbaar dat Mohanji en Devi ons ook dit jaar weer hebben bezocht. Het waren drie prachtige dagen met volop bekrachtiging en nieuwe energie!”

Sai Tempel, Onderdijk, dinsdag 11 juni 2024

'In the flow' ~ Devi Mohan

“Vandaag was de laatste dag van onze Mohanji-Devi marathon, een gelukkig weekend dat zelfs tot dinsdag doorliep. Devi bleef een dag extra om ons een speciale Devi-dag te schenken. Het programma vond plaats in de Sai Tempel in Onderdijk, waar de tempel van voor tot achter gevuld was met belangstellenden, waaronder veel mensen die Devi nog niet kenden. Tot onze verrassing kwam een toegewijde van Swami Vishwananda ook meedoen.

De gekozen datum voor dit programma was bijzonder voor de Sai Tempel, want het was de *Mahasamadhi-dag van Swami Sri Gopal Baba*. Toevallig werd op diezelfde ochtend in de MCB in Slovenië het allereerste hertje geboren, door Mohanji Gopala of Gopika genoemd.



Devi verscheen in een schitterend zalmkleurig gewaad, met een jurk en sjaal die tot de grond reikten, waardoor ze op een godin leek. Dit paste perfect bij het thema 'Your Flow', dat was bedoeld om de heiligheid van onze vrouwelijke en mannelijke energieën te leren kennen en in balans te brengen.

Devi begon met enkele anekdotes uit haar boek "Home for a Refugee", en onze ogen bleven niet droog toen ze met veel gevoel haar ervaringen als dertienjarige vluchteling beschreef. Ze vertelde over de vijandigheid van de mensen, het uit huis zetten door haar tante, de gevaren voor haar vader, en de pesterijen door leeftijdsgenoten. Het dieptepunt was de vernietiging van haar verjaardagstaart, een symbool van hoop en goddelijke liefde, door haar medevluchtelingen, waarna ze enkel nog dood wilde.

Op dit dieptepunt vond ze onverwacht een innerlijke kracht, een reset die haar op het rechte spoor zette met een doel en de volharding om dit te bereiken. Dit moment was de springplank naar wie ze nu is. Na nog meer aangrijpende verhalen over shaming, verkrachting, en veerkracht, en na een korte theepauze, gaven we ons over aan bewegingsoefeningen die ons in contact brachten met het heilige vrouwelijke in ons. De mannen beschermden ons met hun energie, waardoor de beleving veilig en intens werd.

Als dank werd Devi geëerd met een prachtige bloemenkrans en een gouden sjaal, symbolen voor zuiverheid en genezing van de littekens die generaties vrouwen hebben opgelopen.

Na het signeren van haar boek volgde een heerlijk diner, waarna we een avondvullend programma hadden met zang en rituelen ter ere van *Swami Gopal Baba's Mahasamadhi*.

Hiermee sloten we vier dagen van gelukzaligheid af.

Dank je wel Devi!"

Mohanji Ned.

TERUGBLIK

Zoran Milišić

Levensschool



“Terwijl mijn vliegtuig naar de landingsbaan taxiede en zich voorbereidde om te vertrekken vanaf Schiphol, dwaalden mijn gedachten af, op zoek naar de diepgaande ervaringen die ik zojuist had opgedaan in de majestueuze Sai Tempel in Onderdijk. Maar woorden schieten tekort. Omgeven door een diepe stilte en verwondering, voelde ik me meegevoerd, wat me deed denken aan de sacrale heiligdommen te midden van de grootsheid van de Indiase Himalaya.

In de omhelzing van mijn lieve hosts, Carla en Kannaiah, ontvouwde mijn reis door Nederland zich als een droom, alsof ik opnieuw geboren was in de zachte omhelzing.

*Te midden van de gewijde muren van de Sai Tempel Onderdijk, waar grote meesters als Gopal Baba, Maharaj Bapu en Mohanji hun tijdloze wijsheid verspreidden, had ik de eer om de **transformerende Moksha DNA modaliteit** te delen met een geboeid publiek. In een wereld die belegerd wordt door onrust en verdeeldheid, werd dit heiligdom een baken van hoop, een bewijs van het grenzeloos potentieel dat in ieder van ons schuilt.*

TERUGBLIK

Zoran Milišić

Levensschool



Voor een enthousiast publiek begonnen we aan een diepgaande verkenning, waarbij we de ingewikkelde verbanden ontrafelden tussen onze essentie, ons DNA en de raadselachtige Hexagrammen van de I Tjing. Van de openbaringen van Kinesiologie tot baanbrekende inzichten in Human Design en Gene Keys, belichtten we de paden van onze genetische erfenis als nooit tevoren.

Tijdens onze boeiende odyssee van drie uur doorkruisten we de rijken van het bestaan en weefden we naadloos het tapijt van verleden, heden en toekomst in een zoektocht naar zelfrealisatie en genezing.

Te midden van deze caleidoscoop van openbaringen weerklonk echter één gevoel: hoop. Hier, op deze heilige plek, bloeide hoop als een geurige bloem, die verhalen van liefde en vrede fluisterde en de mensheid naar een helderder dageraad wenkte.

Dit toevluchtsoord verwelkomt iedereen, ongeacht geloof of achtergrond, en nodigt uit om zich te koesteren in de sereniteit van meditatie, de uitbundigheid van zang of de plechtigheid van ritueel. Carla en Kannaiah, met harten zo groot als de kosmos, hebben de mensheid een onmetelijk geschenk geschonken – een toevluchtsoord van troost en verlichting voor iedereen die waarheid zoekt en verlangt naar een wereld vol hoop.

Terwijl ik deze woorden schrijf, de gevoelens van mijn goede vriend Kannaiah herhalend, lopen de tranen van dankbaarheid over mijn wangen, want wat begon als een lezing over de vrijheid die in ons DNA is vastgelegd, is veranderd in de pelgrimstocht van mijn leven.

Hier, te midden van de rustige omhelzing van Sai Tempel Onderdijk, vond ik niet alleen innerlijke rust, maar ook de lang verloren omhelzing van familie.

Voor Carla en Kannaiah, ware toonbeelden van medeleven en veerkracht in een wereld vol onzekerheid, kent mijn dankbaarheid geen grenzen. Want wat gaat verder dan woorden? Alleen de diepe stilte van innerlijke sereniteit.

Toen ik mijn reis afsloot kon ik alleen maar de woorden uitspreken:

OM SHANTI SHANTI SHANTI







Onderstaande video:

Een eerbetoon aan Gopala Baba door Mohanji Community:

<https://youtu.be/1aoR4wowJKo?si=TrTjaaW0e3ov4zYi>

NIEUWSBRIEF

Kent u iemand die geïnteresseerd is en de nieuwsbrief nog niet ontvangt, laat het ons dan even weten!

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF

Inleveren als (Word) bijlage naar:
info@gks-holland.nl voor de 23ste van de maand.

Colofon:

GKS Nieuwsbrief juli/augustus 2024

Opmaak: Natascha Chandansingh

Eindredactie: Kannaiah & Carla

Foto's: Susanne Wegen

Collage: Carola Vrolijk

info@gks-holland.nl

basencar@quicknet.nl

levensschool@gks-holland.nl

www.gks-holland.com



LOCATIE SRI SAI MANDIRAM
(SAI TEMPEL)

Van Velzenstraat 49A, 1693 CV Wervershoof
(Onderdijk)
Bas (Kannaiah) van Velzen 0228 855128
info@gks-holland.nl
www.gks-holland.com
www.srisomasaiskandaashram.org

BESTUUR STICHTING SRI SAI
MANDIRAM

Bas van Velzen (Voorzitter) - info@gks-holland.nl
Natascha Chandansingh (Secretaris) -
nchandansingh@gmail.com
Kirupa Ratnam (Penningmeester) - kirupatamil@hotmail.com
Joram van Velzen - joram199871@gmail.com
Marianne Spruit - f.spruit7@upcmail.nl