

juli 2022



GKS NEDERLAND

Lieve mensen Sai Ram,
Wat een maand hebben we achter ons liggen. Het bezoek van Mohanji dreunt nog na...
Op zaterdag 11 juni heeft er een spontane viering van Swami's 2e Ardhana dag (Maha Samadhi) plaats gevonden in onze Sai Tempel. Deze dag is, in de ashram van Swami Gopala Krishna in India, groots gevierd.

Gurupoornima 2022

Dit jaar valt Gurupoornima op woensdag 13 juli, op de dag van de volle maan. Poorna betekent vol. Gurupoornima is een festival waarop vele hindoes en boeddhisten eer en dankbaarheid betuigen aan hun Guru of spirituele leraar. Het woord Guru is samengesteld uit twee woorden - 'Gur' dat duisternis betekent en 'Ru' dat tegenovergesteld is aan duisternis. Het woord Guru verwijst dus naar iemand die ons uit de duisternis van onwetendheid haalt en ons verlicht met kennis en bewustzijn. Het belang van dit festival ligt in de betekenis van dit woord zelf.

Een passende dag voor een extra ritueel.

GKS Nederland organiseert in samenwerking met Mohanji Nederland op deze speciale dag, een **vuurceremonie op woensdag 13 juli om 19:30 uur**.

Een **vuurceremonie, ook wel Homa of Havan** genoemd, is een eeuwenoud ritueel wat vandaag de dag nog steeds wordt uitgevoerd. In het Vedische tijdperk - vele eeuwen terug - werden deze vuuroffers uitgevoerd door opgeleide priesters of yogi's onder de open hemel in de ochtend- en avondschemering van de dag.

Mohanji heeft Monica uit Servië opgeleid en opgedragen deze Homa uit te voeren. Kannaiah en Lennart zullen daarbij de Rudram reciteren. Mohanji ondersteunt het ritueel en heeft hierbij aangegeven in puur Bewustzijn aanwezig te zullen zijn!

Waarom een Homa?

Het is een mogelijkheid om jezelf te reinigen van ingesleten denkpatronen, overtuigingen, blokkades, verbindingen, ketenen, structuren, dogma's, trauma's en angsten.

Het formuleren van je 'offer' aan het vuur - letterlijk op papier - vraagt innerlijk onderzoek waar je afstand van wil nemen in datgene wat je beperkt op weg naar Jezelf. Alle persoonlijke 'offers' worden tijdens dit ritueel één voor één verbrand.

Het vuur verbrandt letterlijk het geofferde en wat overblijft is de rook die opstijgt naar de hemel en de as die terugkeert naar het oorspronkelijke element.

Een geweldige kans voor ons om in onze kracht gezet te kunnen worden.

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan dit bijzondere ritueel.

vuurceremonie op woensdag 13 juli om 19:30 uur.

Op het 'landje van Swami' aan de Groote Vliet.

Adres: Onderdijk 217, 1693 CE, Wervershoof

Het pad oprijden en langs de schuur naar het 'landje' rijden.

Parkeren kan ook bij de schuur. NIET voor de deuren en DICHT bij elkaar.

We raden je aan een klapstoel, mocht je niet op de grond willen zitten, en iets te drinken mee te nemen tijdens het ritueel. Een vegetarische snackje voor na afloop slaan we niet af...

RUDRABISHEKAM

BHAJANDIENSTEN

Elke maandag
om 19:30uur

Zondag 10 juli 10:30uur

GURUPOORNIMA + Homa
Woensdag 13 juli 19:30uur

Swami Gopala Krishna Aradhana dag 11 juni

De dag dat Swami Zijn aardse lichaam verliet en in 'Mahasamadhi' ging noemen wij 'Ardhana' dag. In India werd deze dag groots gevierd. Tijdens onze retraite bij Mohanji in Montenegro hebben Koen, Linda en Sita het initiatief genomen om alsnog in Onderdijk een bhajandienst ter ere van Swami te organiseren, waarbij door Dirk een foto van Swami met Mohanji aan iedereen werd uitgedeeld. De Shrilankaanse devotees zorgden als altijd voor prasad en bloemenkransen. Naar verluid was het een prachtige bijeenkomst. Een geweldig gevoel, voor ons, dat de Sai Tempel bloeit ook in onze afwezigheid!

Aradhana Mahotsava van Sri Prabuddananda Saraswathi Maharaj werd op 11 juni 2022 gehouden door de Devotees in de Sri Soma Sai Skandashrama in Nidhghatta India.

De viering begon met Suprabhatam om 05:45 uur, gevolgd door een rondgang met zang en gebed. Na afloop volgde Rudrabhishekam bij Swami's Samadhi. De heer en mevrouw Lakshmi Narayana uit Sagar offerden melk aan Swami's beeltenis en Paduka's (voeten). Onderwijl werden de Rudram, Namakam en Chamakam gereciteerd door Sri Muralidhar Sharma en zijn groep.

Swami zijn beeltenis werd 3 x in een versierde wagen rond de tempel gedragen onder het zingen van mantra's, bhajans en de begeleiding van muziekinstrumenten. Alle toegewijden volgden de processie. Het evenement dat bekend staat als Rathotsavam is een waar genot om naar te kijken terwijl Swami's beeld met liefde en toewijding wordt rondgedragen. Hierna werden er in de tempel bhajans gezongen door toegewijden. Sri Raghavendra uit Shimoga, een zeer melodieuze Bhajan-zanger en een vurige toegewijde, sprak met tranen in zijn ogen over Swami. Hij herinnerde zich de moederlijke liefde en genegenheid die Swami toonde en zei dat Swami's aanwezigheid nu intenser gevoeld wordt door zijn liefhebbende toegewijden; elke seconde en overal om hem heen.

Een boek over Shirdi Sai, geschreven door rechter Chandrashekhar uit Andhra Pradesh, werd vrijgegeven waarbij de schrijver sprak over hoe intens zijn verlangen was om het boek in de goddelijke tempel van Swami te mogen presenteren. Hij zei dat men volledig geloof en geduld moet hebben en zich moet overgeven aan Sai en dat Sai zeker voor zijn toegewijden zou zorgen. Maha mangalArathi werd in de namiddag geofferd, gevolgd door het uitdelen van Prasad aan de toegewijden en de dorpingen rondom. Er werd ook in grote hoeveelheden voedsel uitgedeeld aan de behoeftigen in de nabije omgeving. Het uitdelen van voedsel aan de behoeftigen (annadhaan) is altijd Swami's favoriete Dienstbaarheid geweest.

Het avondprogramma begon met sankirtan (zingen van Gods namen) door Sri Krishna Murthy uit Mumbai en zijn team. De prachtige vertolking van goddelijke kirtans (liederen) eindigde om 20.30 uur, gevolgd door Arathi en het uitdelen van Prasad.

De hele Ashram was versierd met kleurrijke lichten en bloemen. De toegewijden voelden de goddelijke zegeningen en de alomtegenwoordigheid van Swami rondom zich. Ze spraken over de liefde en compassie die Swami hen gaf wanneer ze Hem ontmoetten en hoe Swami een goddelijke rol in hun leven speelde.

Om Sai Ram, Venkat



Mohanji's & Devi Mohan's bezoek

Donderdag 2 juni arriveerde **Devi Mohan** in de Sai Tempel. Nadat we haar, en dochter Mila, een warm welkom hadden geheten vingen we aan met de Shirdi Baba Pooja. Deze keer kreeg iedereen de kans om Shirdi Baba zelf te wassen en daarbij een wens te doen.

Na het overheerlijke diner gaf Devi Mohan een meditatie sessie die we niet snel zullen vergeten. Met haar heldere stem, afgewisseld met muziek, bracht ze de deelnemers naar de innerlijke wereld. De impact van deze sessie werd ons pas duidelijk door de vele verhalen achteraf.

Vrijdag 3 juni werd voor Devi en Mila een persoonlijk verzorgde dag georganiseerd door Mohanji Nederland. Het gaf ons de gelegenheid om de Sai Tempel klaar te maken voor de dagen die nog zouden volgen.

Zaterdag 4 juni was hét ééndaagse evenement in Almere met Mohanji.

De dag ervoor was Mohanji uit Parijs gekomen met zijn team én Dolf en Ideke waar Mohanji diezelfde nacht zou overnachten. Direct bij aankomst stond de NPO al te wachten voor een interview voor het programma 'Iedereen verlicht'.

Het weerzien zaterdagmorgen met de Meester was waanzinnig. Het Mohanji Nederland team had álles uit de kast gehaald om dit evenement te laten slagen en dat is ze meer dan gelukt. Mohanji gooide op het laatste moment het programma op zijn kop, wat zou betekenen dat de muzikanten van Mantra Vibes en Aura Rascon nauwelijks speeltijd zouden krijgen. De geplande 2 x 20 minuten leken te worden teruggebracht naar 1 x 20 minuten. Tijdens de ingelaste 'Shaktipat' wilde Mohanji muziek, waardoor ze uiteindelijk 1,5 uur gespeeld hebben! Door eerdere ervaringen met Swami Gopala Krishna hebben wij ervaren, dat als je bereid bent iets op te geven voor een hoger doel, je een veelvoud terugkrijgt.

De dag was boordevol kippenvel momenten met vele hoogtepunten. Mohanji's Sathsang gaf vele antwoorden op langlopende vragen. Complimenten aan het Mohanji NL team, met hulp van onze GKS NL voor het vlekkeloze verloop van deze dag!



Mohanji's & Devi Mohan's bezoek

Zondag 5 juni

De ochtendstond in de nabijheid van een Meester heeft iets magisch. Daarom beginnen we vaak met het Suprabatham, het ochtendgebed waar we de Meester - Sai - ontwaken.

Symbolisch ontwaak je hiermee Sai, het hoger bewustzijn, in jezelf.

De deelnemers van de Kriya Yoga waren al vroeg aanwezig om de uitleg en initiatie te ontvangen. Dit is een intiem, heilig en geheime inwijding, vandaar dat wij daar niet veel over berichten.

Na de lunch stroomden al snel de eerste bezoekers voor de bhajans, met aansluitend de Sathsang van Mohanji, binnen. Bekende bhajans werden gezongen wat maakte dat ze goed te volgen waren te horen aan het vuur waarmee gezongen werd. Mohanji kwam tijdens het zingen binnen en genoot zichtbaar van onze GKS bhajans. Een spontane bhajan 'challenge' van Christopher bracht bij menig tempelbezoeker een glimlach op het gezicht.

Na de Aarhi was er tijd voor vraag en antwoord aan Mohanji. We hebben ervan genoten.

Met een heerlijke maaltijd als afsluiter, zoals het gehele weekend geweldig verzorgd was door Swami's Sri Lankan Devotees, konden wij ons voorbereiden op het programma van de volgende dag.

Maandag 6 juni Rudrabhishekam, Shaktipat en boomplanten in Alkmaar

De zegeningen kwamen al de gehele dag uit de hemel. Met bakken stortte de regen op ons neer. Alsof er vooraf besloten was om alles te reinigen.

Dinsdag 7 juni

De regen leek iets geluwd waardoor we het aandurfd en met een gehuurde schuit een rondje Medemblik te varen. Het was een koude ochtend en, met een miezer regen hier en daar, verre van ideaal vaarweer. Ondanks dit gegeven was het tochtje Medemblik, op de boot van Kapitein Rob, een extra cadeau. Eindelijk konden de GKS-ers die dagen in de keuken en elders aan het werk waren geweest ontspannen en meevaren.

In de middag vertrok Mohanji met een delegatie naar de Shirdi Baba tempel in Olst. Op voorspraak van Dirk van de Wijngaard had Mohanji een uitnodiging ontvangen om deze tempel en de Ayurvedische kliniek van Etienne Premdani te bezoeken. Samen met zijn vrouw Beena heeft Etienne een Shirdi Sai Baba tempel gemaakt in een oude kerk. Een aanrader om eens te bezoeken. Na afloop vertrok Mohanji naar Dolf en Ideke in Almere om van daaruit het vliegtuig naar het volgende evenement, een retraite in Montenegro, te nemen.

We kijken terug op een waanzinnig mooi evenement en willen iedereen bedanken die zich hier belangeloos voor hebben ingezet.



Sai Tempel Onderdijk NL, 2^e Pinksterdag, 6 juni 2022

De tempel is inmiddels volgestroomd. In de koffieruimte voorafgaand aan de tempel staat een televisie opgesteld met stoelen in zaalopstelling om ook mocht de tempel vol stromen, bezoekers de gelegenheid te geven Mohanji te zien & te horen. In de bieb staat nog het ontbijtbuffet, waar een enkeling zich nog aan te goed doet. Er heerst een sfeer van geroezemoes en gespannen verwachting om mij heen, of louter in mijzelf dat kan natuurlijk ook. Na heerlijke dagen met Mohanji, Devi Mohan, Mila en Mohanji's geweldige toegewijde 'crew' een dag met opnieuw 'programma' voor mensen die zich geroepen voelen. Hester, m'n geweldige hulp, zet nog zorgzaam een glaasje 'vitamine' (bessensap) om het team op de been te houden, achter me neer. Dan ineens verstomd het geroezemoes en komt Mohanji binnen. In oogverblindend wit alsof net van de strijkplank komt hij naderbij... Ik spreidde mijn armen als het ware om een menigte tegen te houden of uit beroepsdeformatie staande voor de afvaltrolleys en stoot daarbij met mijn elleboog het wijnglas bessensap omver, wat een ware duikvlucht neemt over Mohanji's smetteloze, hagelwitte kledij. Ik stamel nog: "U ziet eruit als Christus aan het kruis, maar dan met veel bloed, verbijsterd door het gebeuren. Tegen de geluidsman van NTR mompelde ik zoiets van... "hier heb je echt filmmateriaal...!"

Mohanji draaide zich zonder ophef om om zich te verkleden. Dalila & Milica, zijn (PA's) spoedden zich met Mohanji terug naar zijn vertrekken. Het fruitsap en het glas werd adequaat opgeruimd door Gerard, waarna ik nog theatraal na gedweild heb op m'n knieën. In wat op dat moment me voorkwam als een soort 'boezeroen', verscheen Mohanji weer alsof er niets was gebeurd.

Marianne google-de of- en hoe je bessensap het beste kon verwijderen. In een kookwas! Ik zag al baby-kleertjes voor me!

Mohanji was in de tempel en de Rudrabishkam kon beginnen. Ik op weg naar huis, naast de tempel, met een bundel voorgeweekt (door zijn PA's) wasgoed naar de wasmachine op zolder. Geen wonder dat ik geen lappen kon vinden om te dweilen, de droger zat nog boordevol. Op een enkele kookwas na heb ik de 'boel', na grondige inspectie van het wasprogramma, in de machine gestopt.

Op weg naar huis checkte ik, routinematig, even het toilet met langslopen.

Oeps, geen extra toiletrollen meer. Ook in het voorhuis van mijn schoonmoeder Alída, waar we tijdelijk 2 toiletten gebruikten was de voorraad op. 2e Pinksterdag 06-06-2022 = 3 x 6, het *heilige* getal 9, blijkt een doodnormale was- en boodschappendag te worden.

Met 4 grootverpakkingen en een geduldig "doe rustig aan" bij een gestreste caissière, sjeesde ik - oplettend voor meer 'ongelukjes' - terug naar huis. Fabri, 'Rotterdam', noem ik hem meestal verwelkomde me met een lach vanuit de voorste toilet. Ik plaatste de toiletrollen en zag wel de humor in van de 'glamorous job'. Fabri nam daarop de ene ingang en ik de andere naar binnen. We troffen elkaar voor het toilet, waarop Fabri droog opmerkte: "we verwisselen van rol", waarop ik in de lach schiet. Hij en zijn vrouw Marianne (bestuurslid van de GKS) bleken vrijwillig de 'wacht' te houden in de tot buffetruimte gemetamorfoseerde bieb, die voorbereid werd voor de lunch.

De 'lappen' was lag keurig opgevouwen op het zwarte bankje. Via het raam stonden ze in contact met de Srilankaanse vrijwilligers in de buitenkeuken. Met z'n tweetjes, huiselijk tevreden al waren ze niet in de tempel.

Vanuit de tempel hoorde ik (heilige) zang die me vertelde dat de Aarhi, het ontsteken van de houder met lichtjes, naderde... Bas (Kannaiah) verheugde zich daar al weken op. Hij had Archana in Londen zo ver gekregen een 2 tal houders met maar liefst 64 lichtjes te kopen en mee te geven aan haar moeder Kamala die op bezoek was. Hij had thuis geoefend en de lontjes bleken in kaarsvet gedoopt wat een enorme bende had gegeven. Ik hoor hem nog zeggen: "wat ben ik blij dat ik geoefend heb!" Opeens hoor ik terwijl ik in de gang sta voor het toilet de rookalarmen afgaan en zie Lennart (hulp priester) met een ware fakkel aan lichtjes en een 'Catweazle' verschrikt gezicht op me afkomen, in een gang met aan weerszijde regenjacks, richting uitgang. Terugdeinzend spreidde ik m'n armen uit, om uit het vuur te blijven, waarna Lennart de deur opende en de houder op de grond kletterde.

Sai Tempel Onderdijk NL, 2^e Pinksterdag, 6 juni 2022 met Mohanji (vervolg)

Vervolgens kwam Fabri met een nog grotere fakkel aanzetten, waarbij de vlammen zijn hand likten en ik me moest bedwingen de houder van hem over te nemen, waarna ook deze 'vurige tongen' heilloos naar buiten werden gesmeten. Fabri ging doodleuk zijn hand koelen in het toilet alsof er niets aan de hand was. Daar stonden we dan naast het urinoir op slechts enkele meters verwijderd van wat een mega heilig ritueel in aanwezigheid van Mohanji had moeten zijn. "Doet het pijn", vroeg ik Fabri. "Nee", antwoordde hij. Zijn antwoord verontrustte me, waarop ik voorstelde Izabela, Mohanji's arts in te schakelen. Buitenom liep ik naar de tempel en vertelde, volslagen onnodig, aan vertrouwde gezichten op de achterste rij, dat het flink gefikt had. Er bleek Aarhi, in bescheiden vorm, bezig te zijn. Ik vroeg Izabela of ze naar ons toe wilde komen via de achterdeur. Ze fluisterde nog gauw olie te gebruiken voor de brandwond.

De handen in de tempel gingen op dat moment reikhalzend omhoog, voor het weliswaar getemde licht van de Aarhi, en ik maakte dat ik wegkwam, onderwijl de mensen geruststellend dat niet de buitenkeuken affikte, mochten ze dat al gedacht hebben. Fabri kwam er wonderwel goed van af. Kleine brokjes kamfer op de lontjes bleek achteraf te veel van het goede.

Die Kannaiah, die voor nieuwe brandblussers had gezorgd, bleek toch een priester met pyromaane neigingen.

Terug in de koffieruimte ontwaarde ik Daniël met zijn moeder in de rolstoel. Oh jee... Ik zou een plaatsje voor Jenny, een devotee van het eerste uur, vrijhouden. Hoe kom ik nu nog de tempel binnen!

Als een strenge Sevadal (vrijwilliger) uit Puttaparthi treed ik op en maak de weg vrij. De rolstoel met Jenny en haar zoon naast haar staan voor de drempel van de tempel. Mohanji loopt naar haar toe en geeft haar in alle rust 'Shaktipat'. Jenny's ogen zien niet meer, maar ze straalde als een jong meisje. Ontroerend mooi.

Voor mij tijd om naar de was te gaan kijken. Gelukkig, schoon en niet gekrompen! Door meteen te strijken zou het misschien goed komen. Proef strijken leek me een goed idee. Ik zag al een strijkbout afdruk op Mohanji's kleding. Nogmaals schikte ik zijn tuniek en controleerde de stand van de strijkbout. Op dat moment hoor ik Kannaiah roepen: "Car, waar ben je toch?!" Schielijk zet ik de strijkbout neer. Naast de plank... Hij moet me vast redden van een volgend ongelukje, gaat door mij heen! Ziezo stekker d'ruit. Genoeg! Ik vraag het aan zijn persoonlijke assistenten. (PA's) Bas 'sleurt' me mee naar de tempel en we sluiten aan in de rij, of was het voordringen..., en ontvangen Shaktipat.

Later vertelde Mohanji dat met het omgooien van het glas en de sap douche over hem heen een groot ongeluk ("big catastrophe") is voorkomen. S'ochtends bij het momentje van begroeten van Mohanji, vertelde hij, dat hij s'nachts bij een doodziek meisje was geweest. Christopher (zijn PA) vertelde later dat zij het ziekenhuis in Mumbai had verlaten. Of Mohanji daarmee de 'big catastrophe' bedoelde, weet ik niet.

Toen ik later refereerde aan het sap incident, keek hij me aan en vroeg: "Did I give you any quilt?" Nee, besefte ik. Geen enkel schuldgevoel had het 'bloedbad' bij me teweeggebracht. Ongelooflijk voor iemand met een levenslang patroon: 'Het zal wel door mij komen'...

Carla





Parkeren

Helaas is er tijdens het evenement een klacht ingediend bij de gemeente door een buurtbewoner.

Ondanks het verzoek, middels een informatieve brief aan de buurtbewoners, over het parkeren tijdens het Pinksterweekend, bleek blijkaar de maat vol. Dit kan gevolgen hebben voor het voortbestaan (33 jaar inmiddels) van de tempel als we hier niet zorgvuldig mee omgaan.

Vanwege het regenachtige weer en onze onderschatting (ondanks een dwingend bord vooraan de straat!) bleek dat er veel te veel auto's in de straat werden geparkeerd. Nogmaals roepen wij jullie op NIET meer in de Van Velzenstraat te parkeren, maar bij de kerk of de sportvelden.

Mensen die slecht ter been zijn, of werk moeten verrichten, zijn natuurlijk uitgezonderd.

Een plattegrondje met daarop alternatieve parkeerlocaties is op dit moment in de maak.

Ook zullen wij genoodzaakt zijn om te controleren voor een Rudrabhishekam of er auto's staan. Tijdens bhajandiensten zullen we vrijwilligers vragen de bezoekers naar andere parkeerplekken te verwijzen. Het neemt 5 minuten lopen vanaf de kerk en 7 minuten vanaf de sportvelden.

Ramakrishna Paramahansa:

“Hij alleen is de ware leraar die verlicht is door het licht van ware kennis”.



LOCATIE SRI SAI MANDIRAM
(SAI TEMPEL)

Van Velzenstraat 49A, 1693 CV Wervershoof
(Onderdijk)
Bas (Kannaiah) van Velzen 0228 855128
info@gks-holland.nl
www.gks-holland.com
www.srisomasaiskandaashram.org

BESTUUR STICHTING SRI SAI
MANDIRAM

Bas van Velzen (Voorzitter) - info@gks-holland.nl
Natascha Chandansingh (Secretaris) -
nchandansingh@gmail.com
Kirupa Ratnam (Penningmeester) - kirupatamil@hotmail.com
Joram van Velzen - joram199871@gmail.com
Marianne Spruit - f.spruit7@upcmail.nl